

## 175 jaar geleden werd het Verdrag van Londen ondertekend

**Met de ondertekening van het Verdrag van Londen werd op 15 november 1831 de onafhankelijkheid van België door de toenmalige grootmachten officieel erkend.**

Tijdens het Congres van Wenen in 1815 werd het Koninkrijk der Nederlanden door de Europese grootmachten (Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, Pruisen en Rusland) opgericht. Dit omvatte volgende grondgebieden van vóór de Franse verovering: de Oostenrijkse Nederlanden, het Prinsbisdom Luik en de Republiek van de Verenigde Provincies, d.w.z. de huidige BENELUX.

Op 18 november 1830 riep het Belgisch Nationaal Congres te Brussel de onafhankelijkheid van België uit; namelijk van de negen zuidelijke provincies van het Koninkrijk. Op 15 november 1831 ondertekenden België en de vijf grootmachten het Verdrag van Londen, betreffende "de oprichting van het Koninkrijk België en de erkenning van zijn onafhankelijkheid en neutraliteit" een feit werden. Het Verdrag, ook "de XXIV artikelen" genoemd, bepaalde de grenzen van België en kende het land een deel van Luxemburg en Limburg toe --weliswaar minder dan wat vroeger voorzien was.

België was op de dag van de verdrag-ondertekening in Londen vertegenwoordigd door Sylvain Van de Weyer, gewezen lid van de voorlopige regering en eerste Belgische Minister van Buitenlandse Zaken; Oostenrijk werd door Prins Paul Esterhazy en Baron Johann Philipp von Wessenberg.

Foto: Standbeeld van Sylvain Van de Weyer in Leuven (Kapucijnenvoer)

## 15 november wordt zowel in België als in Oostenrijk gevierd

15 november is de naamdag van Leopold. Dat is een feestdag in België, maar ook één in Oostenrijk, vooral dan in de Bundesländer Niederösterreich en Wenen. In **België** wordt de 15<sup>de</sup> november gevierd in herinnering aan Leopold I, de eerste Koning van België. Tijdens het bewind van Leopold II ontstond het idee om de Koning te vieren op een andere dag dan de Nationale Feestdag.

## Il y a 175<sup>e</sup> ans, était signé le Traité de Londres

**C'est par la signature du Traité de Londres, le 15 novembre 1831, que fut reconnue officiellement l'indépendance de la Belgique par les grandes puissances de l'époque.**



Traité de Londres, 15 novembre 1831, conservé à la direction des Archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Verdrag van Londen, 15 november 1831, bewaard door de directie van de Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Franse Republiek.



Photo: Statue de Sylvain Van de Weyer à Louvain (Kapucijnenvoer)

## Le 15 novembre se fête en Belgique et en Autriche

Le 15 novembre, on fête les Léopold. Une fête en Belgique, mais aussi en Autriche, et plus particulièrement dans les Länder de Basse-Autriche et de Vienne.

En **Belgique**, le 15 novembre est la Fête du Roi en souvenir de Léopold 1er, premier Roi des Belges. Au début du règne de Léopold II, germa l'idée de célébrer le Roi à une autre date que la Fête nationale.